



# Löjligt införa åldersgräns

*Att införa en åldersgräns för datorer i skolan är ju knappast meningsfullt. Det måste finnas mer än en miljon VIC-20, VIC-65 eller Sinclair Spectrum i hemmen och fler blir det för varje julafton. Det påpekar Jörgen Stüdje, Södertälje.*

Det här med datorer i skolan är bara en pseudodebatt, som man tagit till för att slippa debattera de verkliga problemen. Fick jag som jag ville skulle allting tas i den här ordningen:

1. Ge skolan mera pengar över huvud taget.
2. Ge eleverna ordentlig mat till lunch, i en värdig lunchmiljö (tyst och lugnt, ingen fängslig massutspisning som då jag gick i skolan) med andra ord återställ förtroendet för skolan.
3. Gör klasserna mindre och ge alla klasser en klassföreståndare som de kan få behålla genom alla åren. Många elever har en arbetsmiljö som är långt bullrigare och svårare än en vanlig tjänstemannens och de kan inte, som tjänstemannen, säga upp sig om det skulle bli för påfrestande.
4. Ge varje elev sina egna läroböcker. Jag är synnerligen glad att jag ännu har mina kvar. Det

står faktiskt en del intressant i dem. Det gav en känsla av kvalitet, att bo i ett av de få länder i världen som lät eleverna behålla sina böcker efter skolan.

5. Lär ungarna läsa, stava och räkna ordentligt. Det är mycket viktigare än all annan lärdom. Du skulle bli ledsen om du visste hur många unga idag som inte vet vad pi skall användas till.
6. Om ekonomin tillåter och undervisningstiden medger kan vi som sjätte punkt börja titta på införandet av datorer i skolan. Är ekonomin dålig finns det massor av begagnade datorer att få av företagen runt om i landet.

Parallellt med allt detta måste skolbyråkratin arbetas bort, den kostar säkert mera pengar än alla skoldatorer tillsammans. Man skulle ju eventuellt kunna spara in lönerna för några skolbyråkrater.

Försök aldrig undanhålla eleverna kunskap genom några löjliga åldersgränser. Det de inte får i skolan skaffar de sig på annat håll.

Om den är några i det här samhället som är rädda för maskiner och löper risken att få en förenklad människosyn så är det de vuxna, de som vägrar förstå hur enkel en dator egentligen är.

Sluta tro att barnen är idioter som måste styras i minsta detalj. Det lyckas inte. Datorer åt folket.

Jörgen Stüdje  
Södertälje

